

## Nieuwsflits herfst 2015

De zomer ligt achter ons. De herfst straalt, waait en kleurt ons tegemoet.

Kort terugblikkend op de zomer van 2015 verschijnt een brede, trotse en dankbare glimlach op mijn gezicht. [Villa Vierdaagse](#) was een succes (het kind is geboren en komt volgend jaar terug, zorg dat je erbij bent tijdens de 100e Wandelvierdaagse!), het [Angel Art festival](#) een genot, de vakantie in de Spaanse Picos bergen een cadeau.

In de tweede helft van 2015 doe ik iets rustiger aan. Dat wil zeggen: ik doe er niet méér projecten bij, hoe interessant en belangrijk ook. De handen en het hoofd zijn vol genoeg met lopende zaken, naast de vaste momenten van twee dagen per week werknemers van het Radboudumc masseren en twee dagen per week praktijk houden in de Muntweg of in de B&M salon.

En wat zijn die huidige projecten boeiend:

- Masseren van dansers na het dansen van de 5-ritmes van Carolien van [Soulrebel](#).
- Bijdragen aan inspiratie en samenwerking binnen de waardevolle groep TCM Nijmegen.
- Volgen van de Zoektocht naar genezing van [Henk Fransen](#) naar aanleiding van zijn crowdfunding actie tot oprichting van Stichting Diamant, een complementair behandelcentrum voor mensen met kanker.
- Starten met een training voor Massage bij kankerpatienten, gegeven door [Stichting voor Jou](#).
- Als lid van de lustrumcommissie een feestelijke bijdrage leveren aan het lustrumfeest van het 35 jarig bestaan van de [VNT](#) (Vereniging voor Natuurgeneeskundig Therapeuten) in november.
- En last but certainly not least: gestart met het geven van een zesweekse [cursus ontspanningsmassage](#). Twee avonden per week volle bak, met zicht op een tweede reeks. Wat een plezier en energie!

En tussendoor zoveel mogelijk genieten van het leven, de vrijheid, lieve en inspirerende mensen, sporten, wandelen, kunst, creatievelingen, dromen. Meegenomen worden door de ups en downs van het leven en de wereld en back to basic met een groots gevoel van Thuiskomen tijdens een retraite bij [Metta Vihara](#) in Zeeland.

Ik wens iedereen een kleurige, feestelijke en inspirerende herfst.

En hopelijk tot ziens op enig moment!

Hartelijke groet, Mo